

De baard van de molen

Veel molens hebben een baard. Een schot van meestal eikenhout, dat tussen de koppen van de voeghouten, dus onder de kap, is bevestigd. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat de wind geen regenwater naar binnen slaat. Ook aan de achterzijde van de molen vinden we dikwijls een dergelijk bord.

Nu zit de baard precies op een centrale plek van de molen en al heel lang heeft men juist dit bord gebruikt om een versiering aan te brengen. Vaak de naam van de molen en het stichtingsjaar of ook het jaar van een eventueel ingrijpend herstel van de molen.



Soms is de versiering en het opschrift uit het hout gesneden. Eenvoudige baarden hebben veelal een geschilderd opschrift. Rond het opschrift bevinden zich meestal de traditionele krullen en spiralen, alles in felle kleuren geschilderd.



De oudste nog aanwezige molenbaarden dateren van begin 1700. Het zijn ware kunststukken die met veel geduld en gevoel voor stijl door de molenmakers moeten zijn gemaakt. Op de baard aan de voorzijde van molen zijn het stichtingsjaar (1863) en het jaar van herstel (1995) aangebracht met in het midden het wapen van Aalsmeer en aan de achterzijde de naam: 'De Leeuw'.

Openingstijden: dinsdag 13:00 tot 16:30 uur

zaterdag 13:00 tot 16:00 uur

Tijdens de opening bereikbaar tel. 0297 346012



Locatie molen De Leeuw: Zijstraat 28 te Aalsmeer

Uit de winkel

In 2016 is er weer flink geproduceerd en verkocht. Onderstaand overzicht geeft een idee wat onze vrijwilligers malen, sjouwen, mengen, inpakken en aan onze klanten verkopen.

Omzet in kg.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Broodmix	147	240	316	338	258	227
Cakemix	174	161	199	145	146	163
Meel	5461	5500	5278	5835	5541	5498
Pannenkoeken	179	295	332	365	325	361
Zaden	105	110	117	145	171	171

Meer informatie over "De Leeuw" kunt u vinden op:
www.molendeleeuw.nl

Korenmolen "De Leeuw"



Aalsmeer

