

Korenmolens "De Leeuw"



Aalsmeer

Openingstijden: dinsdag 13:00 tot 16:00 uur
zaterdag 13:00 tot 16:00 uur
telefoon: 0297 346012



Locatie molen De Leeuw: Zijdstraat 28 te Aalsmeer

Meel van de Leeuw digitaal?!

Fantastisch dat al aardig wat mensen positief gereageerd hebben op onze vraag om de Meel van de Leeuw digitaal te mogen toesturen. Dat scheelt direct al flink in de druk- en frankeerkosten.

Misschien bent u er nog niet aan toegekomen om aan te geven dat u de "Meel" in het vervolg via de mail wilt ontvangen. Dat kan natuurlijk altijd nog:

U gaat naar de website van de molen:

www.molendeleeuw.nl

Daar vindt u een contactformulier onder "Contact".

Daar kunt u ons laten weten de uitgave via de mail te willen ontvangen.

De redactie heeft dan meteen uw mailadres waar we overigens zorgvuldig mee om gaan.



Hoera

Nu de coronamaatregelen stap voor stap weer wat worden versoepeld, kan de molen open voor onze klanten en gaan we weer beginnen met het verkopen van meel. De molenaars zijn begonnen met het enigszins op peil brengen van de voorraad om u welkom te kunnen heten op:

dinsdag 2 juni a.s. vanaf 13:00 uur

Uiteraard zullen ook wij de nodige maatregelen in acht nemen waaraan u inmiddels ook elders gewend bent.

Zo vindt de verkoop plaats bij de moleningang en zal daar duidelijk de 1,5 m afstand gemarkeerd worden.

Een kuchscherf – hoe onpersoonlijk ook – voorkomt dat klanten en vrijwilligers elkaar zouden kunnen besmetten.

In de molen houdt het personeel zich aan de hygiënevoorschriften van het RIVM.

We zorgen er nu voor dat de meest gangbare producten weer op voorraad zijn. Dat kan betekenen dat bepaalde mixen nog niet klaar staan. Als u die bestelt en uw telefoonnummer achterlaat, wordt zo'n product in orde gemaakt. Zodra die bestelling klaar is, wordt u gebeld zodat u die kunt komen ophalen.

In de periode dat de molen gesloten was, verraste één van onze molenaars, Fred Geurts, ons regelmatig met een uitgebreide mail, waarin hij zijn gedachten liet gaan over een aantal zaken. Hieronder zo'n bericht waarin Fred beschrijft hoe hij in de molenwereld verzeild raakte.

Beste allemaal,

Helaas bivakkeren we nog onder het Corona regime en is De Leeuw nog gesloten. Hopelijk komen jullie allemaal goed door deze vervelende tijd, zijn jullie gezond en zien wij elkaar binnen niet al te lange tijd weer live op onze molen.

Vorige week kreeg ik mijn molenaars diploma per post toegestuurd. Niks geen feestelijke uitreiking op de jaarvergadering van De Hollandse Molen zoals het plan was, maar gewoon door de brievenbus geduwd, begrijpelijk, het is even niet anders, maar ik ben vast niet de enige die een teleurstelling moet wegwerken. Mijn officiële opleidingsmolen Het Jonge Schaaap, een houtzager aan de Zaanse Schans. Hier komen wind, water en hout op een ambachtelijke manier bij elkaar en wordt er gewerkt zoals onze voorouders dat deden vanaf de 17^e eeuw.

Mijn grootvader had een schuur naast het huis en als kleine jongen bracht ik daar heel wat uurtjes door. Aan de gang met hout en gereedschap, leerde ik van mijn grootvader hoe je kleine zeilbootjes maakte.

Het hout kwam van oude meubels die hij dan kocht op een verkoping en er was volop grote-mensen-gereedschap want, kindergereedschap, daar geloofde mijn grootvader niet in.

En als ik dan een beetje stuntelig aan de gang was met een fikse zaag dan zei hij: "Pas op, niet in je rug zagen". De eerste keer had ik het nog niet door, maar na een paar keer snapte ik de grap. De bootjes gingen stevast te water in de grote vijver voor het huis. Hier leerde ik het effect kennen van wind op zeiltjes en de reactie van het kleine bootje in het water. Steeds weer andere bootjes maken met verschillende zeiltjes, ik kon er als kleine jongen geen genoeg van krijgen.

In de zomer van 2016 liep ik met vrienden over de Zaanse Schans. Ik had mijn klanten er vaak naar toe gestuurd, maar zelf was ik er nog nooit geweest. We passeerden verschillende molens (naar ik inmiddels weet De Huisman, De Poelenburg, De Kat en De Zoeker) en stopten bij wat stond aangegeven als een houtzaagmolen. Flink stapels hout op het erf, stammen in het water en de wieken draaiend met volle zeilen in de straffe wind.



Eigenlijk niet meer dan logisch dat we deze molen eens zouden gaan bekijken. Ik was nog nooit in een molen geweest en ik keek mijn ogen uit naar het zaaggeweld, de zware constructies en manier waarop de stammen vanuit het water de molen in werden getrokken. Als bij toeval waren wij de enige bezoekers zodat de gids ruimschoots de tijd had uitleg te geven en te antwoorden op de vragen die ik had.

De dames in mijn gezelschap hadden het al snel bekeken en gingen buiten van koffie en de zon genieten terwijl ik binnen genoot van de sfeer die rondom de diverse activiteiten hing.

De gids wist te melden dat deze molen altijd nieuwe vrijwilligers kan gebruiken en vroeg of dat niet iets voor mij zou zijn omdat ik zo belangstellend was.

Na een paar dagen besloot ik om er eens achteraan te gaan en zocht contact met de bemanning van "Het Jonge Schaaap". Een afspraak was snel gemaakt en het klikte van beide kanten. Ik zou beginnen als houtzager en omdat er in het weekend een tekort aan personeel was zou ik op de zondagen komen helpen.

Wie had kunnen denken dat krap 3 jaar na dat eerste bezoek ik gediplomeerd Vrijwillig Molenaar zou zijn en zelfstandig een molen zou kunnen bedienen en dan nog wel een houtzager. En wat een prachtige bezigheid is dat. Gebruikmakend van niets anders dan de wind om boomstammen van wel 2000 kilogram uit het water te trekken en vervolgens in planken te zagen. En te weten dat je dat doet op dezelfde manier zoals dat een paar eeuwen geleden ook al ging. Zelfs na al die jaren kan ik nog steeds gefascineerd worden door de combinatie van hout, wind en water. Ik hoop er nog een tijdje mee door te kunnen gaan.

Fred Geurts

