

Korenmolens "De Leeuw"



Aalsmeer

Openingstijden: dinsdag 13:00 tot 16:00 uur
zaterdag 13:00 tot 16:00 uur
Telefoon: 0297 346012



Locatie molen De Leeuw: Zijstraat 28 Aalsmeer

Uit de winkel

Ook voor de molen gelden de versoepelingen zoals die door de overheid zijn afgekondigd.

Gezien de beperkte ruimte in de molenwinkel is in veel gevallen de 1,5 meter onderlinge afstand niet voldoende aan te houden. We adviseren onze klanten daarom dringend de **mondkapjes** nog even te blijven dragen tijdens het winkelbezoek.

Dat ruimtegebrek is ook de reden dat we nog steeds maar **één klant tegelijk in de winkel** kunnen toelaten. We rekenen wat dat betreft op uw begrip.

Het bezoeken van de feitelijke molen is eveneens nog niet mogelijk. In de beperkte ruimte die we ook daar hebben zijn verschillende medewerkers actief om alle producten voor elkaar te maken en te verpakken.

Website: molendeleeuw.nl

In memoriam Dick Prins



Vanaf 12 juni heeft molen 'De Leeuw' een periode in de rouwstand gestaan. Die 12^e juni overleed namelijk Dick Prins. Dick draaide onder meer op onze molen en voelde zich altijd zeer betrokken bij het reilen en zeilen daar.

Dick Prins was de eerste vrijwillige molenaar die na de renovatie van de Leeuw de (draai-)draad weer oppakte. Lange tijd heeft beroepsmolenaar Jaap van den Born natuurlijk op zijn molen graan gemalen. Jaap overleed ook onlangs (12 maart 2021).

Dick heeft op een andere manier heel veel voor de molen betekend. In de eerste plaats al door zijn opvatting dat molens moesten draaien. Hij heeft daar met hart en ziel voor gestreden.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Dick mede aan de wieg stond van de vereniging die de opleiding voor molenaars regelt, Het Gilde van Molenaars. Hoe het Gilde dit omschrijft, leest u in de 1^e kolom hieronder.



"Hij was 50 jaar molenaar van molen de Eersteling te Hoofddorp, één van de acht oprichters en de eerste voorzitter van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Nadat hij op jeugdige leeftijd in aanraking kwam met molenaar van den Born van molen de Leeuw in Aalsmeer raakte hij in de ban van molens. Als de initiatiefnemer van de eerste ontmoeting van de latere oprichters van het gilde op 14 oktober 1967 stond hij aan de wieg van het behoud van het ambacht van molenaar.

Menig molenliefhebber heeft genoten van zijn deskundige en gepassioneerde verhalen over de te bezoeken molens tijdens de bustochten georganiseerd door de Hollandsche Molen. De bus waarin hij het commentaar leverde was altijd het eerst vol....

Het gilde verliest in hem één van 'de jonge honden'; iemand die vanaf het begin door had dat molens moesten draaien, dat 'dat hun kracht was en dat ze daarvoor waren gebouwd'."



Een aantal jonge honden bij elkaar. In het midden, met lichte jas, Dick Prins. (Foto: archief De Hollandsche Molen)

De herinneringen van Jop Kluis aan Dick zijn bijzonder levendig. Hij schrijft onder meer:

Dick had het vermogen altijd mensen enthousiast te maken voor molens: bezoekers, leerlingen en beleidmakers. Toen 'de Eersteling' (volgens mij in 1979) werd verplaatst in Hoofddorp is het Dick gelukt om als gemeenteambtenaar van de Haarlemmermeer (archieffmedewerker) een aantal dagen van zijn normale arbeid te worden vrijgesteld om de Eersteling te laten draaien.

Daar heeft hij vele molenaars ook opgeleid. Dick was al gastheer voor Robert Berkovits toen deze een jaar of 10 was. Hij heeft een deel van de opleiding van Paul Rijkers verzorgd en hij was de laatste nog levende van mijn opleiders (Jan Lunenburg, Jan Pieter Molenaar en Dick Prins).

Dick kwam veel (zeker na zijn pensionering) in Zeeland, met name op Tholen waar hij zo'n beetje met alle molens wel gedraaid heeft. Hij voelde zich ook zeer sterk verbonden met de Zeeuwse molenwereld. Hij had een werkelijk uitzonderlijke kennis van molens: Hij kende iedere molen van naam en herkende ze vanaf elke foto sinds 1950. Ik heb hem eens uitgedaagd en het lukte hem: Hij herkende 9 van de 10 Noord-Hollandse molens aan een foto van slechts één wiek!

Jan Hofstra zette zijn Stommeermolen ook direct in de rouw toen hij het bericht van Dick's overlijden hoorde. Hij schrijft onder andere het volgende over hem:

Dick heeft vroeger ook nog een tijd met de Heilige Geestmolen te Rijnsaterwoude gedraaid toen die molen eigendom was van een zekere Juan A. Aziria. En natuurlijk zijn halve leven op de Eersteling in Hoofddorp, volgens mij gelijk na de verplaatsing in 1977. De molen was voorheen eigendom van een zekere De Koning, die hem ook had bemalen. Bij de verplaatsing was Arie de Koning betrokken en Dick Prins werd molenaar. Toen de molen werd geopend hield de vicevoorzitter van De Hollandsche Molen, jhr. T.A.J. van Eysinga, een toespraak die als volgt begon: We zijn hier in het land van de prinsen en de koningen". Ik stond altijd versteld hoe enthousiast hij daar bezoekers ontving. Toen ik nog in Friesland zat, was je blij als je op Molendag 5 bezoekers kreeg, maar Dick kreeg er wel 300 iedere keer. Hij was ook betrokken bij de restauratie van De Leeuw. Samen met Jan Lunenburg leverde hij molendeskundigheid. Ze hebben er voor gezorgd dat Jaap van den Born zich er niet mee mocht bemoeien en hebben ook de fokwieken, die Gerrit Keunen zo graag wilde, tegen weten te houden.

Als je vroeg hoe het ging zei hij altijd: "Ik mag niet mopperen" en als hij ergens van schrok riep hij meestal "deksels". Met de gemeente Haarlemmermeer moest hij vaak de degen kruisen over de vele populieren rond de molen. Volgens Dick waren populieren de brandnetels onder de bomen.

