

Molenpraatje

Over billen, grommen en zingen

In het vorige nummer van de Meel van de Leeuw heeft u gelezen dat bij één van de maalkoppels de looper (bovenste steen, die draait) is gelicht. De scherpsele zijn bij die gelegenheid weer "gebild", d.w.z. dat de voren die het graan naar de buitenzijde geleiden, waar nodig wat zijn uitgediept en de naastliggende "dijkjes" scherper zijn gevijld. Vroeger gebeurde dat billen met de zogenoemde bilhamer. De molen werd op de steenzolder verduisterd en men zorgde voor strijklicht, zodat de diepte goed was in te schatten. Tegenwoordig gebeurt dat billen ook machinaal. Rondom de molen vindt u in de straat enkele oude molenstenen ingelegd. Daar ziet u diezelfde scherpsele, afgesleten en wel.

Onder leiding van de zeer deskundige Hans Titulaer werkten de molenaars tot laat in de avond om alles weer goed voor elkaar te maken. Gespannen wachtten zij de eerste maaldag af. Op de dag van het billen was er nauwelijks wind, terwijl de stenen toch weer goed afgesteld moesten worden. Hans raadde ons aan nog een paar zaken anders af te stellen. Om die reden keken we gespannen uit naar een dag met echt goede wind.

Een dag later konden we meteen ons hart ophalen. Wind was er voldoende en met vier volle zeilen voor gooiden we meteen een aantal balen tarwe in de kaar.

Al snel hoorden we een geluid, dat we normaal gesproken zoveel mogelijk willen voorkomen: de stenen begonnen te grommen. Een geluid dat duidt op het aanlopen van de loopersteen op de daaronder liggende ligger. Ook ruik je dat al vrij snel. De brandlucht van vuurstenen die tegen elkaar ketsen, om zo te zeggen. Telefonisch contact met Hans Titulaer stelde ons enigszins gerust: door de nieuwe afstelling moet de looper weer wat slijten, zodat beide stenen weer als vanouds mooi over elkaar draaien.

Als korenmolenaar ben je daarbij in je sas als je hoort dat de stenen gaan "zingen". Inderdaad een wat muzikaal geluid, waaruit duidelijk wordt dat het graan op de juiste snelheid en onder de juiste druk wordt gemalen tot volkorenmeel.

Om dat moment weer te bereiken, heeft Paul Rijkers inmiddels wat aanpassingen in de graantoevoer aangebracht. Daarmee hopen we weer snel de stenen te kunnen laten zingen.

Openingstijden: dinsdag: 13.00 – 16.30 uur
zaterdag: 13.00 – 16.00 uur
Tijdens de opening bereikbaar tel: 0297 346012



Korenmolen De Leeuw is te vinden in de Zijdstraat te Aalsmeer.

Uit de Winkel

Korenmolen 'De Leeuw' heeft een nieuwe graanleverancier. Daar zult u wat het meel betreft weinig van merken. Wel staan er nu ook andere producten in de schappen, waarvan we vooral de bitterkoekjescake onder de aandacht willen brengen. Zeer smakelijk en met flinke stukken bitterkoekjes. Maar er zijn meer redenen om de winkel te bezoeken, want naast het reguliere aanbod van tarwemeel en -bloem of speltmeel en -bloem verkopen we maar liefst:

*4 soorten pannenkoekmixen
7 soorten broodmixen
2 soorten bavaroisbenodigdheden
en - nieuw - een appeltaartmix.*

Meer informatie over Korenmolen De Leeuw kunt u vinden op www.molen-deleeuw-aalsmeer.nl

Meel van de Leeuw nr.33, maart 2014

Korenmolen "De Leeuw"



Aalsmeer

